

Ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός επιστημονικών ιατρικών εταιρειών στη χώρα μας (περίπου 1.500!), που καθημερινά αυξάνεται, έχει κύριο ή και αποκλειστικό σκοπό, εν μέσω βαθειάς οικονομικής κρίσης, τη διοργάνωση χιλιάδων ιατρικών συνεδρίων ετησίως, δια πάσαν νόσον και πάσαν ηλικίαν, για κάθε σύνδρομο, σύμπτωμα ή εργαστηριακή εξέταση. Ιατρικές εταιρείες, που ο τίτλος τους παραπέμπει στην ειδικότητα, στη νόσο, σε παράγοντες κινδύνου, σε σύνδρομο, σε συμπτώματα, σε διαγνωστικές εξετάσεις, σε επεμβατικές τεχνικές, στη γεωγραφική περιοχή της χώρας, ακόμα και σε τίτλους των ιδρυτών τους (πχ εταιρεία διευθυντών!). Ιατρικές εταιρείες με την επωνυμία «ίδρυμα», «κολλέγιο», «ινστιτούτο», «εταιρεία μελέτης», «εταιρεία έρευνας» και ό,τι άλλο μπορεί να παραπέμπει σε βαθυστόχαστη επιστήμη. Ιατρικές εταιρείες με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο με πολλές άλλες, αλλά με τίτλο που η σειρά των λέξεων είναι διαφορετική. Όλες μαζί είναι ταυτόχρονα και ταξιδιωτικά γραφεία για τα τουριστικά συνέδρια αναψυχής, από περιοδεύοντες ιατρικούς θιάσους. Βεβαίως, πλήθος ιατρικών συνεδρίων διοργανώνουν και οι πανεπιστημιακές κλινικές, όπως και οι κλινικές του ΕΣΥ, κατά προτίμηση και αυτές σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Οι επίσημα αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Υγείας ιατρικές επιστημονικές εταιρείες ειδικότητας είναι σαράντα τέσσερις. Ποιοι επομένως ιδρύουν κάθε μέρα νέες ιατρικές εταιρείες για να εμφανίζονται σήμερα περίπου 1500; Τα ίδια τα μέλη των επίσημων ιατρικών εταιρειών ειδικότητας, οι πρώην και νυν πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους, πανεπιστημιακοί καθηγητές και συντονιστές διευθυντές ΕΣΥ, δηλαδή σύσσωμη, εκτός εξαιρέσεων, η ιατρική ελίτ της χώρας! Μια ιατρική ελίτ που ζει ακόμα στο δικό της προ της οικονομικής κρίσης μικρόκοσμο, αποκομμένη από τα τραγικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Μια ιατρική ελίτ χωρίς τύψεις για τη συμβολή της στο δημόσιο χρέος και την οικονομική κατάρρευση της χώρας, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τα τεράστια προβλήματα των νέων και των μαχόμενων γιατρών και χωρίς έστω και τώρα κανένα ενδιαφέρον για την πραγματικά χρήσιμη μετεκπαίδευσή τους στην πρόληψη και θεραπεία ασθενών σε οικονομική ανέχεια.

Με τέτοιο βέβαια συνεδριακό οργανισμό, από ιατρικές εταιρείες με μεγαλύτερο ζήλο για την εμπορική προώθηση νέων ακριβών θεραπειών και από την φαρμακοβιομηχανία, την οποία συχνά πιέζουν για περισσότερα και δαπανηρότερα συνέδρια, οι γιατροί της χώρας μας θα

έπρεπε να είναι οι σοφότεροι του κόσμου. Μήπως όμως έτσι υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου και σε τοξικές δόσεις κατευθυνόμενης ενημέρωσης με κίνδυνο επιστημονικής και ηθικής δηλητηρίασης, από ιατρικές εταιρείες με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην έρευνα αγοράς και στο οικονομικό όφελος από τη διοργάνωση συνεδρίων, από όσο στην έρευνα νοσημάτων; Εκτός και αν, ειδικά στη χώρα μας, έχουμε κάθε μέρα στην ιατρική δεκάδες «νέες εξελίξεις», που πρέπει να τις πληρώνουμε, ακόμα και αυτές τις τραγικά δύσκολες μέρες, πολύ ακριβά. Άλλωστε, το κύριο θέμα που θα έπρεπε να συζητείται στα ιατρικά συνέδρια σήμερα, δηλαδή η εκπαίδευση στη φροντίδα ασθενών σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και η ορθολογική χρήση των περιορισμένων οικονομικών πόρων, δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα των συνεδρίων, μιας και δεν έχει σπόνσορα!

Οι προηγούμενες διοικήσεις του ΕΟΦ και κατ' επέκταση το Υπουργείο Υγείας, έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το νοσηρό φαινόμενο, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι άμεση προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση του ΕΟΦ η αντιμετώπιση των πληθωριστικών ιατρικών εταιρειών και συνεδρίων, που αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν κύριο συντελεστή της διαφθοράς και της σπατάλης στην υγεία. Ο ΕΟΦ θα πρέπει να σταματήσει να συμβουλευεται ή και να εκβιάζεται για έγκριση συνεδρίων από τα ίδια πρόσωπα της ιατρικής ελίτ, που ευθύνονται για το «πάρτι» στην υγεία και να κάνει αυστηρή επιλογή των πραγματικά εκπαιδευτικών συνεδρίων και των εγκρίσεων κάλυψης δαπανών συμμετοχής των γιατρών σε αυτά!

Όποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη «συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση» των γιατρών στις «νέες εξελίξεις», ας το κάνουν χωρίς σπόνσορες, στα αμφιθέατρα των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων και όχι σε πολυτελή ξενοδοχεία πόλεων και παραθεριστικών κέντρων. Δυστυχώς δωρεάν γεύματα και διακοπές δεν υπάρχουν. Τελικά ο λογαριασμός πάει στους ασθενείς, στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και στους ίδιους τους γιατρούς, εκτός εκείνων των «οργανωτικών επιτροπών» των συνεδρίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στη διαφθορά.

Χρήστος Ντέλλος

19 Μαΐου 2015

Σχετικά άρθρα

[-&nbsp; Ιατρικά συνέδρια – η σιωπή των γιατρών](#)

[-&nbsp; Οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών σε φάρμακα και η κάλυψή τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης](#)